



Erling Brodersen – fylder 80 år søndag 1. marts.

Erling Brodersen fylder 80 år

ERLING BRODERSEN, fhv. koncernunderdirektør, civiløkonom, Dragør, fylder 80 år søndag 1. marts. Fødselaren stammer fra Aarhus, og sin løbebane startede han med en elevplads hos Toldvæsenet i Struer. Han konstaterede dog ret hurtigt, at det ikke var i det offentlige system, han skulle gøre karriere, så efter militærtjenesten fortsatte han i stedet hos SAS, og i en alder af kun 23 år hoppede han over til det dengang nyetablerede, private charterflyselskab Flying Enterprise, hvor han udnævntes til indkøbschef.

Flying Enterprise skulle imidlertid vise sig at være på vej mod konkurs, da Simon Spies, som allerede på daværende tidspunkt var godt ved muffen, i 1964 trådte til med en pose penge og overtog aktiverne i selskabet samt datterselskabet Conair foruden et mindre antal medarbejdere, bl.a. Erling Brodersen. Mens Erling arbejdede for Simon Spies, tog han en HD i Udenrigshandel (1968) og kom snart til at indtage en fremtrædende plads i Spies-koncernens hierarki med vægt på luftfartsselskabet Conair, hvor han først var indkøbschef, inden han hen ad vejen ophøjedes til underdirektør (1976) og senere til koncernunderdirektør.

Spies-koncernen var i mange år ramt af interne magtkampe præget af jalousi og magtbegær. Stridighederne i ledelsen stod på så at sige i alle år, således både før og efter Simons død i 1984, og bedre blev det ikke, da enkefrue Janni Spies hentede sin bror, Leif Brodersen, og senere også sin nye ægtemand, advokat Chr. Kjær, ind som sine nærmeste rådgivere. Situationen havde efterhånden karakter af 'alles kamp mod alle', og i 1989 engagerede Janni den tidligere finansminister, Knud Heinesen (S), til posten som koncernchef i håbet om, at han kunne lægge en dæmper på gemytterne. Det kunne han dog ikke, og allerede efter et par år løb han skrigende bort.

Selvom den nu 80-årige Erling Brodersen har haft sine roller i disse magtkampe, har han klaret at balancere på tværs af uenighederne. I hvert fald holdt han ud hos Simon i så mange som 32 år!

Mærkværdigvis har kun forholdsvis få personer haft kendskab til den urolige verden bag murene i den travle rejsekoncern. Udadtill er det lykkedes at bevare ansigtet, selvom nogen nok har fundet, at det var en usædvanlig stor direktion, koncernen havde bygget op – inkl. de sidst anløbne, økonomen Stig Gordon Nielsen og juristen Henrik Specht.

Mens Simon Spies stadig levede, havde fødselaren en høj stjerne hos denne, hvilket bl.a. betød, at Simon i sit testamente bestemte, at Erling skulle være en af de tre eksekutorer ved boets opgørelse. Formand for bobestyrelsen var Spies-koncernens officielle advokat, Robert Koch-Nielsen, og den tredje person ved boopdelingen var firmaets finanschef, fhv. slagteriarbejder, sønderjyden Holger Damm.

Først to år efter Simons død var boet gjort helt op, og de tre eksekutorer kunne inkassere deres honorarer målt i millioner af kroner.

Spies-koncernen sagde Erling definitivt farvel til i 1996, hvilket år han sammen med sejlsporsmanden Valdemar Bandolowski, der på daværende tidspunkt også var bosiddende i Dragør, etablerede rejsearrangør-virksomheden Bounty Club, der i sit rejseprogram spændte over både golfrejser, dykning, sejlads, vindsurfing samt tennis på de mest eksklusive pladser på Kloden med øerne Martinique og Guadeloupe som faste rejsemål. Samtidigt hermed bosatte Erling sig i Cavalaire-sur-Mer i Sydfrankrig, men siden er han dog vendt tilbage til Dragør, hvor han i dag nyder sit otium. Hans mangeårige bolig på Øresunds Alle 69 er blevet udskiftet med en ejendom på Gardsvej.

Bounty Club endte i konkurs, og det kunne også være sket for Spies-koncernen, som var kørt helt i bund i økonomisk henseende. Men bankerne – med Den Danske Bank i spidsen – overtog styringen af Spies-koncernen, da virksomheden ikke var i stand til at betale sine kreditorer.

Den Danske Bank indsatte den tidligere Bennett-chef Finn Sand Andersen som koncernchef hos Spies. Hans opgave bestod kort og godt i at gøre koncernen 'salgsbar', så bankerne fik så mange af deres penge hjem som overhovedet muligt. Koncernen, dog minus charterflyselskabet Conair, blev afhændet til det britiske Airtours.

Den egentlige årsag til Spies' fallit var, at alle personer i den gamle ledelse – E. H. Jensen, Holger Damm, Erling Brodersen, Karl Olsen samt den tidligere telefonistinde fra Rigstelefonen og kassedame hos damemagasinet Westerby, Emilie Noring Olsen – vedblev at modarbejde hinanden, foruden det faktum, at Janni og hendes nye rådgivere demonstrerede en total mangel på ledelseserfaring, bl.a. ved at købe Tjæreborg-koncernen (dog uden La Santa Sport) plus seks nye Airbus-fly uden at have sikret sig en køber til koncernens tre gamle fly. Disse beslutninger blev Spies-koncernens skæbne.

PREBEN JACK PETERSEN.



Efter en årrække i Syd-Frankrig vendte Erling Brodersen tilbage til Dragør. På billedet ses han med et par af sine gamle venner under et besøg på Dragør Strandhotel.